



www.toegoe.com

TOEGOE REÛNIE 2005

Datum : Zaterdag 21 mei
2005
Aanvang : vanaf 17.00 uur
Eindtijd : 24:00 uur
Locatie : De Voorhof
Adres : Hoogeveenseweg 4
9431 AZ Westerbork
Tel.nr : 0593 - 331971

Toegoe reunie 21 mei 2005 'Voorhof' Westerbork

Voor diegenen die om wat voor reden dan ook, niet aanwezig konden zijn op de reünie, volgt hier het openingswoord.

Op 28 maart 2005 is het exact 55 jaar geleden dat een groot deel van de Toegoe gemeenschap uit Toegoe is vertrokken. Of beter gezegd gevlucht.

In de herfst van 1962 is de gemeenschap van Nieuw-Guinea, met de kapal Karosa en Keraton, naar Nederland gegaan.

De Panorama schreef in hun artikel in 1962 het volgende: "Dit is hun tragiek: gedoemd zijn te gaan, te komen en weer te vertrekken. Ze groeiden op onder een vlag, die het symbool van hun vaderlandsliefde was. Maar ze hebben nooit een echt vaderland gehad, omdat het land, dat ze ervoor hielden, slechts ontgoocheling bracht en tot nog toe niet meer bleek dan een illusie. Ze werden

van het ene eind van de wereld naar de andere gestuurd en kregen steeds weer kinderen op grond, waar de driekleur wapperde. Maar het was nooit voorgoed. Het was altijd voor een kort oponthoud, dat in feite neerkwam op ballingschap. En ze pakten hun schamele boeltje, scheepten zich in en bleven het Wilhelmus zingen....”

Op 5 april 1963 zijn de Toegoenezen bepakt en bezakt van boord gegaan in de haven van Paramaribo, Suriname.

De dankdienst van 12 augustus 1967 op Slootwijk, de “Pengutjapan sukur”, luidde het officiële einde in van de Toegoenese gemeenschap uit Nieuw-Guinea. Met achterlating van enkele Toegoenezen is de 1^e groep op 7 september naar Nederland vertrokken met het schip de Oranje Nassau. De 2^e groep volgde op 30 oktober.

Het thema van deze reunie is: “Het sociale leven van de Toegoenezen in Nederland: “Hoe staat het met het sociale leven van de Toegoenezen in Nederland er nu eigenlijk voor?” Wij hopen dat we, na deze dag, elkaar nog regelmatig zullen ontmoeten en dat onze kinderen open staan voor onze rijke en bijzondere geschiedenis.

Als ik de zaal in kijk, dan zie ik niet alleen Toegoenezen, maar ook andere culturen en rassen. En ik denk: “Met onze sociale leven gaat het goed!”

Voordat ik over ga tot het inluiden van het feest wil ik een citaat voorlezen uit de Statenbijbel die Jan Willem George van Landsberge, in Westerbork, de Toegoe gemeenschap in april 1963 heeft geschonken.

**1863 - 1963
Emanuel Clauzer Ez 8/22 - 1823**

Statenbijbel: Te Dordrecht, Bij Pieter en Jacob Keur, Anno 1729

Deze bijbel wordt geschonken uit diepe genegenheid en bewondering aan de gemeenschap der Toegoenezen in het jaar van het Eeuwfeest der afschaffing van de slavernij in de West. Deze geschiede in Suriname per proclamatie van 1 juli 1863 door gouverneur Reinhart Frans Cornelis van Landsberge 1895-'67 ter nagedachtenis aan deze vaderlanden die Suriname zeer liefhad vindt de aanbieding in de Geest plaats door zijn achterkleinzoon Jan Willem George van Landsberge, die hieraan zijn beste wensen verbindt. Ten aanzien van het nijvere vlijtige, trouwe en bovenal gelovige en fiere Toegoenese volk voor zijn uiteindelijke bevrijding! Moge "Slootwijk" een zinvolle betekenis hebben en de hechte verbindingschakel zijn tussen de sloten van ons geliefde Nederland, onder welks vlag gij wilt blijven leven en de warmte van het mooie en goede Java. Moge het Toegoenese volk steeds gezegend worden en blijven en moge de zon schijnen over een nieuwe toekomst voor u allen

**in groei en bloei! En moge het kracht, sterkte en
vertroosting vinden in de Heilige Schrift.**

**'s Gravenhage, april
1963**

**“Mijn schilt en het vertrouwen zijt Gij, o God,
mijn Heer...”**

(Fony Kantil)