

Hallo Toegoenezen, nakomelingen en geïnteresseerden,

Om het oneerbiedig te zeggen...ik, Fony Kantil, ben 1 uit de 'oude doos' Toegoe commissieleden. Gevraagd door de diehards, Stefan en Janneke, om hen te ondersteunen bij het organiseren van de jubileum reünie 2017, voor Toegoenezen en geïnteresseerden. Prettig nieuws voor ons, ruim een maand geleden zijn Margrietta en Jannie ons komen versterken. Hopelijk wordt het een reünie georganiseerd door en voor nog meer Toegoenezen, nakomelingen en geïnteresseerden.

Het is geweldig om als 3<sup>e</sup> generatie Toegoenees in Nederland samen te werken met deze zeer enthousiaste mensen.

Wellicht ben ik onbekend voor een grote groep 4<sup>e</sup>, 5<sup>e</sup> en misschien 6e generatie jongeren van Toegoeneze (voor)ouder(s). Met jullie hoop ik op de reünie nader kennis te mogen maken en met jullie onze rijke en boeiende geschiedenis te mogen delen.

Met mijn ouders Samuël Emanuël Kantil en Saartje Abrahams, zus van Silvia, Rika (Elvy †) en Arthur, zijn wij in 1962 samen met 143 Toegoenezen gevlucht uit Nieuw-Guinea, neergestreken in Wezep, om daarna te verkassen naar Westerbork en van daaruit in 1963 met een groot deel van de groep Toegoenezen, gaan emigreren in Suriname. In Westerbork zijn wij liefdevol opgevangen door meneer en mevrouw Pardoën. De laatste trek van de gemeenschap was in 1967, terug naar Nederland. Ik herinner mij uit die laatste periode vooral de fijne dingen, maar ik weet dat onze ouders en vele andere Toegoenezen, een moeilijk bestaan hebben gehad in Slootwijk (Toegoe Kondré). "Wat zou er van mij zijn geworden, als wij in Suriname waren gebleven?": schiet weleens door mijn hoofd als ik terugblik. Ik ben tante Erna Kantil-Tomasouw, meer dan dankbaar, dat zij ons via haar connecties binnen de Evangelische zuster- en broedergemeente (Hernhutters), heeft weten te repatriëren. Dit is maar een heel klein inkijkje in de geschiedenis van de Toegoenezen.

Tja, wat kan ik jullie nog meer vertellen over mijn leven? Mijn huis staat in Tweede Exloërmond, een lintendorp in de kop van Drenthe, grenzend aan Groningen, vlakbij Duitsland. Ik reis graag, ben nooit uitgelezen, moestuinieren en fotograferen zijn passies die ik genetisch heb meegekregen van mijn vader en net als mijn moeder houd ik van een opgeruimd en geordend huis (heb en broertje dood aan vaker dan 1 keer het huis schoonmaken). Verder zet ik mij graag in voor goede doelen; vluchtelingen, Boet'n Deur en andere plaatselijke activiteiten. Ik ben alleen, maar zeker niet eenzaam. Me dunkt, nog meer? Vertel ik jullie graag op de reünie in 2017.

Ik geef de pen door aan... Hee, een nieuw thema op FB TR 2017? Wie durft?



Bijna vergeten...Ik beheer Toegoe.nl