

Hallo allemaal,

Via deze weg zal ik mij even voorstellen. Ik ben Margrietta Abrahams, geboren in Assen en ben één van de dochters van Gerrit Ferdinand Abrahams en Tini Asenan. Helaas leven mijn ouders niet meer. Mijn vader is een stiefbroer van Leo Quiko. Zelf heb ik 2 zonen, Robbert en Rick. We wonen in Hoogeveen.

In de jaren 60 zijn wij hier in Nederland gekomen en in Westerbork ondergebracht, daarna toen de totale groep Toegoezezen naar Suriname gingen, zijn wij, in verband met gezondheidsredenen hier in Nederland gebleven. Wat ik begrepen heb is dat alleen mijn familie en de familie Latumanuwij in Nederland zijn achtergebleven. Na Westerbork zijn wij verhuist naar de Nachtegaal en daarna naar de Meteorenlaan/Kometenlaan (Krakeel) in Hoogeveen.

Ik zou zo graag meer willen weten over de beginperiode in Westerbork, onder welke omstandigheden mijn ouders geleefd hebben, hoe moeilijk ze het misschien wel gehad hebben, zij spraken amper nederlands, maar ook de leuke verhalen daar ben ik zeer benieuwd naar. Mijn ouders gingen om met de families: Quiko, Michiels, Thé, Fricke, Kantil, Abrahams (ouders van Victor, Freddy en Roeland) en de Abrahamsjes uit Groningen, en vast wel nog meer, maar helaas ben ik de namen vergeten. Op de Toegoe site zie ik voornamelijk foto's en verhalen van families die destijds in Suriname hebben gewoond. Er moeten toch mensen zijn die mijn ouders gekend hebben, misschien nog in het bezit zijn van foto's of beeldmateriaal.... Ik hoor het graag dus laat het mij even weten.

Toen er een oproep werd geplaatst door de Toegoe commissie voor nieuwe commissieleden, besloot ik daar gehoor aan te geven. Er komt weer een Reünie aan, en wel in 2017, veel mensen zijn al via FB op de hoogte gebracht. Deze reünie is voor ouderen die nog onder ons zijn zo belangrijk maar ook voor de jongere generatie. Verhalen over vroeger, muziek, eten en het alleen al gezellig samenzijn moeten we gewoon eens in de zoveel tijd doen. We merken dat die behoefte er is.

De komende maanden zal duidelijk worden in welke vorm we het gaan gieten.

Ideeën, suggesties, sponsors en donaties zijn dan ook van harte welkom, maar ook jullie hulp in welke vorm dan ook! Houd daarom social media de komende tijd in de gaten maar geef het vooral aan andere geïnteresseerden door. Wij: Janneke, Stefan, Fony, Jannie en ik gaan er voor, jullie toch ook.....

Groet,
Margrietta



